

Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού αποτυπώνεται στην έρευνα της VPRC που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Ανάποδος Τύπος. Η ΝΔ βρίσκεται στο 38% , το ΠΑΣΟΚ στο 34%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 12%, το ΚΚΕ στο 8%, ο ΛΑΟΣ στο 4% και οι Οικολόγοι στο 1.5%. Το δικομματικό άθροισμα φτάνει το 72%, οκτώ περίπου μονάδες πτώση από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007. Περίπτωση αυτοδύναμης κυβέρνησης με αυτήν την εκλογική εικόνα αποκλείεται , ακόμα και αν ισχύσει ο νέος εκλογικός νόμος των 50 εδρών bonus στο πρώτο κόμμα.

Η έρευνα αυτή καταδεικνύει την «επιστροφή» της αριστεράς στην ελληνική κοινωνία. Το άθροισμα των δύο κομμάτων φτάνει στο 20% και πιθανότατα θα έχει ανοδική τάση. Η ιδέα μιας αριστερής ενότητας (ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ) επιδοκιμάζεται από το 57% της ελληνικής κοινωνίας (δείγμα και αυτό της προσδοκίας για μια αλλαγή στο «δικομματικό σύστημα»), αλλά, το σημαντικότερο ίσως, και από το 76% των σημερινών ψηφοφόρων του ΚΚΕ και το 77% των σημερινών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα πρόσωπα της αριστεράς εμφανίζουν υψηλή δημοτικότητα: Αλαβάνος, Τσίπρας και Λιάνα Κανέλλη (αλλά και Κουβέλης – Παπαρήγα) διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία τόσο στο σύνολο της κοινής γνώμης όσο και στα επιμέρους εκλογικά σώματα.

Τέλος, το 38% του εκλογικού σώματος θα επιθυμούσε μια «κυβέρνηση συνεργασίας» με τη συμμετοχή της αριστεράς (22% ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, 5% ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ, 12% ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ)., δείγμα και αυτό των πολιτικών απαιτήσεων που δημιουργεί η άνοδος των κομμάτων της.

Ισότητα και Αλληλεγγύη είναι οι δύο λέξεις που εκφράζουν καλύτερα σήμερα τις ιδέες της αριστεράς, έκφραση μιας αξιοζήλευτης ιδεολογικής ωριμότητας τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας που ξαναβλέπει δειλά-δειλά στην αριστερά μια παράταξη «διαφορετική» και «ηθική». Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τον καλύτερο εκπρόσωπο της αριστεράς και των αξιών της σε ποσοστό 31%, έναντι 27% του ΚΚΕ. Εκφραση της βαθιάς κρίσης του ΠΑΣΟΚ το μόλις 11% της ελληνικής κοινωνίας που αναγνωρίζει στο ΠΑΣΟΚ τον εκπρόσωπο της αριστεράς, εκεί που το ΠΑΣΟΚ κυριάρχησε στις δεκαετίες του '70 έως και του '90.

Εν κατακλείδι: η περίοδος που διανύεται είναι περίοδος βαθιών αλλαγών και σημαντικών μετεξελίξεων. Σε λίγους μήνες τίποτα δεν θα θυμίζει το πολιτικό σκηνικό της μεταπολίτευσης.